

Robert Vink en

Arie Noordermeer,

Utrechts Klokkenuiders Gilde

Een opvallende verandering in het luiden is bijvoorbeeld dat ook voor de vespers op zondagavond geluid zal worden. Tot nu toe gebeurde dat alleen voor de woensdagse vespers. De Agens Major die altijd op woensdag-

De Salvator op de voorgrond en de Adrianus, klokken van formaat (foto's André Moes).

avond werd geluid gaat nu naar de zondag en daarvoor in de plaats wordt op woensdag de Poncianus geluid. De gedachte hierachter is dat kerkelijk gezien de zondag belangrijker is dan de woensdag en daarom wordt er op zondag een iets grotere klok geluid.

Bijzonder blijven

Luiden, en zeker het luiden met grote of zware klokken, moet echter wel bijzonder blijven en daarom is het aantal klokken dat op gewone zondagen wordt geluid, teruggeschoefd. In combinatie met korter luiden en deskundig gebruik van de klokken wil het Utrechts Klokkenuiders Gilde de oude klokken uit 1505 in zo goed mogelijke staat doorgeven aan volgende generaties.

Namen

De klokken in de Domtoren dragen alle een naam. De grootste is gewijd aan Jezus Christus en heet daarom Salvator. Ook Maria is met een klok vertegenwoordigd, evenals Johannes de Doper en Maria Magdalena: zij speelden immers allen een hoofdrol in het Evangelie. Andere klokken zijn vernoemd naar personen die in de latere eeuwen belangrijk waren. Prominent aanwezig is Martinus van Tours, schutspatroon van zowel de Domkerk als van de stad Utrecht. De namen van Thomas (Becket, Engelse missionaris), Benignus (van Dijon) en Adrianus (de Norbertijn van Mariënweerd) zijn heiligen waarvan de Domkerk vroeger relikwieën in bezit had. Een wel heel opmerkelijke positie heeft de heilige Agnes. Zij is met maar liefst twee klokken vertegenwoordigd: Agnes Maior en Agnes Minor.



**De Andreas aan het werk in de Domtoren*

juli de wijdingsdag van de Domkerk, op 30 september het feest van de H. Michaël. Op al dit soort dagen wordt er 'groter' geluid. Groter luiden kan inhouden dat er meer klokken luiden of grotere klokken. Daarmee wordt het belang van zo'n dag onderstreept.

Martinusklok

Weer andere luidingen hebben een oorsprong die niet uit het Evangelie komt. Zo is jaarlijks op 11 november meermalen de Martinusklok te horen, omdat op die dag zijn naamdag wordt gevierd. Bijzonder indrukwekkend is het solo luiden van de Salvator op de avond van Dodenherdenking (4 mei). Deze luiding heeft een belangwekkende rituele betekenis voor onze Utrechtse samenleving. Daarom vindt het Utrechts Klokkenuiders Gilde dit een waardige wijze om de jaarlijkse herdenking op het Domein te onderstrepen. De grootste klok, Salvator, wordt bij sologebruik ook wel de doodsklok genoemd.

Luisterzondagen

Nieuw in het komende jaar is ook dat het Gilde speciale luisterzondagen gaat organiseren. De bedoeling is dat dan enkele specialisten van het Gilde, vooraf gaand aan de kerkdienst, op het Domein uitleg geven aan belangstellenden. Er wordt dan niet alleen uitgelegd welke klokken er op dat moment luiden, maar ook waarom ze juist dan luiden.

Voor meer informatie of voor vragen: www.klokkenuiders.nl.