

Domklokken  
geluid door  
het Utrechts  
Klokkenlui-  
ders Gilde, een  
vrijwilligers-  
club voortge-  
komen uit de  
scouting.



## Vrijwilliger Noorderneer luidt op eerste paasdag met 25 anderen de klokken van de Domtoren. FOTO JEROEN STOOPS

### 'Weer terug uit Rome'

Als de klokken op eerst paasdag weer beieren, zijn ze terug uit Rome. Zo luidt het gezegde in rooms-katholieke kring. Dat komt, omdat ze volgens de traditie in de vastentijd van Witte Donderdag tot zondaggochtend eerst paasdag, zwijgen. Dat hangt samen met het zogeheten Paastriatum - de reeks kerelijke dagen als oproaat naar Pasen. In deze periode draait het om het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus.

**Stille Zaterdag** is de laatste dag van de lijdensweek voor het Pasfeest. Deze zaterdag herdenkt de tijd dat Christus dood in het graf lag.

**Met Pasen** herdenken christenen Jezus' verrijzenis of opstanding, dat hij lichamelijk uit de dood is opgestaan.

Jezus en zijn apostelen herdacht.

**Op Goede Vrijdag** herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha bij Jeruzalem.

Aangazien de klokken samen zo'n 32.000 kilo wegen, kwam er in de Domtoren een losstaande ophangconstructie - klokkenstoel - om hem te

Maker van de Salvator is Geert van Wou, in de 16de eeuw een wereldberoemde klokkengieter te Kampen. In 1504 kreeg hij van het Domkapittel de opdracht een geluit te maken met twaalf klokken.

Toen was dat bijzonder - de meeste kerktorens hadden drie tot vijf klokken. Later kwam er nog een bij, omdat de toonreeks niet klopte.

Aangezien de klokken samen

beschermen tegen trilling. November 1505 kwamen de tweegrootste klokken, de Salvator en de Maria, af. Ruim anderhalve eeuw later, in 1662, werden de kleinste zeven klokken omgesmolten voor de Hemony-beiaard (het carillon) in de toren. Pas in 1982 was het gelui weer compleet. Op initiatief van het Utrechtse Klokkenluidersgilde maakte klokkengieterij Eijs-bouts replica's.

Dragen de middeleeuwse

klokken beeltenissen van heiligen als Agnes of Johannes Baptist, de nieuwe klokken dragen die van de heiligen van nu," grinnikt klokkenluider Noorderneer. En wijst op de logo's van sponsors als DE en Hoek Loos.

Luidklokken dienden vroeger om mensen naar de mis te roepen, om goed of slecht nieuws (brand) te melden, of om aan te geven wanneer de stadspoorten sloten.

De Domtoren heeft nog een veertiende, losse klok. Vermoedelijk heeft die in een torentje op het middenschip gehangen. En werd geluid tijdens het Onze Vader en bij de doop.

### De zwaarste van dertien

"Vrijwilliger Noorderneer luidt op eerste paasdag met 25 anderen de klokken van de Domtoren. FOTO JEROEN STOOPS