

Kerk ⁱⁿ de staad

24 november 2006

Domklokken klinken anders

Vanaf zondag 3 december wordt een geheel nieuw luidschema voor de Domtoren in gebruik genomen. In de kerk is bijna geen zondag hetzelfde. En dat is ook te merken aan de klokken die worden geluid in het komende jaar. Zo kent de kerkelijke kalender feestdagen, heiligendagen, vastenperiodes, vespers, erediensten en nog veel meer. Aan het nieuwe luidschema is uitgebreid overleg voorafgegaan tussen het Utrechts Klokkenluiders Gilde en de werkgroep Liturgie & Kerkmuziek en Getijden & Getuigen van de Domkerk.

Verder zijn door het jaar heen meer zondagen die in de traditie van de Domkerk een bijzonder accent hebben: op 14 en 21 januari de feestdagen van Poncia-nus en Agnes (vanouds belangrijke volksteesten in Utrecht), op 3 juni de zondag van de Drie-
eenheid; op 24 juni de naamdag van Johannes de Doper, op 22

Bij het luiden van de klokken probeert het Utrechts Klokkenluiders Gilde aansluiting te vinden bij verhalen uit het Evangelie. Zo horen we in de weken voorafgaand aan Kerstmis (de Advent) allereerst de klok die naar Johannes Baptist vernoemd is. Hij was het immers die de komst van Christus aankondigde.

Klanken verschillen

Klokgeluid is op een zondagochtend in de stad bijna vanzelfsprekend. We letten er vaak niet eens op. Veel van die klokken worden nog steeds ambachtelijk, dus me de hand, geluid door vrijwilligers van het Utrechts Klokkenluiders Gilde. Het valt misschien maar weinig op dat de klanken die uit de toren komen, keer op keer verschillen. De Domtoren is in het rijke bezit van maar liefst veertien luidklokken. Dat biedt de mogelijkheid door het jaar heen allerlei variaties te laten horen. Het hele kerkeeljk jaar trekt als het ware voorbij. Aan de luiding is te horen wat voor viering in de Domkerk plaatsvindt.

Robert Vink en

Arte Noordermeer,

Utrechts Klokkenluiders Gilde



*De Andreas aan het werk in de Domtoren

Een opvallende verandering in het luiden is bijvoorbeeld dat

avond werd geluid gaat nu naar de zondag en daar voor in de plaats wordt op woensdag de Poncianus geluid. De gedachte

juli de wijdingsdag van de Domkerk, op 30 september het feest van de H. Michiel. Op al dit soort dagen wordt er 'groter'

Rond Pasen horen we als eerste de klok Maria Magdalena. Zij gaat immers op de heel vroege ochtend als eerste naar het graf